

## Icoon van Barmhartigheid

Iconen Wijding 3 april beloken Pasen - Tilburg

Deze Icoon plaatst Moeder Gods van Barmhartigheid / Tederheid, centraal.

Zij heeft op een heel bijzondere manier haar roeping beantwoord en voltooid.

Bovenin is de Christus afgebeeld met uitgestrekte armen, als symbool dat iedereen welkom is, in ons hart, in ons huis en in de wereld.

Vanuit de Blijde Boodschap is dat een uitnodiging voor iedereen, ongeacht ras, stand, religie of ideologie. De blauwe cirkels geven de kosmos weer.

Aan weerszijden staan de Werken van Barmhartigheid afgebeeld en links

**Te eten en drinken geven:** u ziet een vrouw met een mandje brood daarnaast de bron vol water met kruiken die klaar staan om te delen. Dat zijn 2 werken in één afbeelding, geschilderd

In het midden Zieken **verzorgen**. H. Vincentius, die voor de spiritualiteit en de praktijk van Barmhartigheid een belangrijke inspirator is o.a. voor ons Zusters van liefde. - - De afbeelding is te vinden in ons glasraam naast de voordeur van Oude Dijk 1.-

Daaronder wordt de **gevangen bezocht** en is de gevangenen Christus - 'wat je in hun naam doet doe je aan Mij.- dat zie je ook bij de drie volgende werken. - Rechts de **naakten kleden** en in het midden **vreemdelingen onderdak bieden**.

Bij de onderste afbeelding **Doden begraven**, heb ik een kleine complete feestdagen icoon weergegeven van Maria te hemel opneming. Een belangrijk feest van 15 augustus. Je ziet dat Christus in het wit de ziel van Maria tilt over de dood heen, zoals we vorig weekend Pasen hebben gevierd. De dood is niet het einde maar ieder mens wordt door Christus onze Schepper opgenomen in zijn Rijk, daar geloof ik in. Dan zie je enkele mensen elkaar troosten omdat afscheid pijn doet. Zo wil deze icoon voor ons een rijke bron van bezinning en inspiratie zijn. Toen en straks, hier en nu, wereldwijd.



Geschilderd door:  
zr. Delian de Brouwer scmm

